

# JEUGD RODE KRUIS



Jeugd  
Rode Kruis  
Vlaanderen

Brugge



# JRKAMEEL

Voorjaar 2019



# Gelukkig Nieuwjaar!

Het nieuwe jaar is nu officieel gestart. Iedereen zal nog even uit gewoonte bij de datum van de toets '2018' invullen, maar dat zal niet lang duren. 2019 is begonnen, en JRK ook!

2018 was een actief jaar voor JRK. We begonnen met een glamoureuus nieuwjaarsbal. Iedereen kwam in zijn chicste kleren naar onze feestzaal waar we dansten en swingden tot onze ouders ons kwamen halen.

Enkele weken later maakten de kinderen kennis met de enige echte maffia in ons eigen lokaal. Onze dappere Spatjes, Spuitjes en Spetters overwonnen de maffia en verwezen ze door naar de gevangenis (zonder ontvangen van startgeld).

Het JRK-weekend was al snel in zicht. Het was niet zomaar een weekend, maar een circusweekend. Mini-clowns, Zanzara's en de #Cloens leerden ons: acrobatentrucs, goochelen, springen door brandende hoepels en nog veel meer waaghalzerij. We hebben telkens de hele dag gespeeld en geravot tot we elke avond uitgeput in ons bed lagen. Op naar de volgende dag!

Na het weekend vielen de leiders in een grote put van verveling. Gelukkig konden enkele activiteiten ons uit de nood redden! De stickerverkoop met de Spetters, het bezoek aan Bobbejaanland, de lente-activiteit, chill-night, sleep-in... We zaten niet stil!

Eenmaal echt alle activiteiten van het werkjaar achter de rug waren, was de leiding nog steeds druk in de weer. Gelukkig maar, want we moesten nog op kamp vertrekken. Een hele week hebben we ons te pletter geamuseerd! Spelen in het

bos, knutselen, lachen, eten... Samen met Niel Sterkarm leerden we Propaniel sorteren. We leerden Propaniel de wijze spreuk: "Sorteren kan je leren." Na een lange terugreis van de melkweg naar de aarde, was het werkjaar afgelopen.

Met een gelukkig gevoel startten we het nieuwe werkjaar, en dat gebeurde traditioneel met de Startdag. Het was een blij weerzien. Ook de ouders waren van de partij om een kopje koffie te drinken terwijl de kinderen speelden in de tuin.

De volgende activiteit op het programma was de kieszakjesdag. Team blauw of team rood? De teams waren aan het eind van de activiteit niet meer uiteen te houden omdat we zo vuil waren.

Na wat te griezelen op Halloween en wat te vallen tijdens het schaatsen, was er de laatste activiteit van 2019: kerstavond. We knutselden versiering, speelden gezellige kerstspelletjes en natuurlijk mogen we de overheerlijke spaghetti niet vergeten.

2018 mag dan misschien wel spijtig genoeg gedaan zijn, maar 2019 zit bomvol met gekke activiteiten, toffe uitstappen en natuurlijk weer een weekend en een kamp. Wil je weten wat er ons allemaal te wachten staat? Kan je niet wachten tot zaterdag en wil je al weten waarover de activiteiten zullen gaan? Neem er je agenda bij en ontdek alles in de nieuwe editie van de JRKameel.

**Veel leesplezier en tot snel!**  
**Jullie leiding**



# Jeugd Rode Kruis Vlaanderen

Brugge





## Sprookjesboom

2 februari | 14u. - 17u.

### Tillegembos (Tillegemstraat)

Er was eens een plaats in het bos waar de sprookjes echt bestaan! Een plaats vol magie, een plaats hier niet ver weg vandaan. Waar iedereen nog lang en gelukkig leeft.

Of zo lijkt het... Roodkapje en Sneeuwitje hebben namelijk al jarenlang ruzie. Prins Dario wil samen met jullie de rust en vrede terugbrengen naar het bos.

Komen jullie mee helpen?  
We spreken af om 14u. aan de parking van Tillegembos (Tillegemstraat). Daar zijn we ook om 17u. opnieuw te vinden.



## Teletijdmachine

16 februari | 14u. - 17u.

Op een ochtend zat Henri Dunant samen met zijn goede vriend Thomas Edison gezellig een koffietje te drinken op een terras in Brugge. Ze wachtten op het 3e lid. Archimedes was zoals altijd te laat. Hij moest nog even passeren bij zijn moeder, Marie Curie, die voor de verandering de zetel radioactief gemaakt had.

Toen Archimedes bij de rest van het gezelschap aankwam, kreeg hij plots een geniale ingeving: 'Eureka: een geniaal plan!', riep hij. En zo geschiedde: Archimedes kocht al het materiaal, Henri Dunant tekende de plannen uit en Edison sleutelde alles in elkaar. De drie fantastische breinen hadden een teletijdmachine gebouwd! Maar, eenmaal uitgetest kregen alle drie de uitvinders ruzie met elkaar waardoor Henri Dunant, de maker van de plannen, het ontwerp diep in de lokalen van het Rode Kruis verstopte.

Ward ontdekte tijdens de vakantie een geheime deur binnen een kast in ons lokaal. Benieuwd wat hij daar vond?





## TV-series

9 maart | 14u. - 17u.

't is gebeurd! Peter Van de Veire is Slimste Mens ter Wereld. Hij verdient een Beau Séjour in deze Ideale Wereld. Of zit hij liever Thuis met Familie om met de Blokken te spelen? Dat kan ook natuurlijk! Zeker is dat hij niet gemold heeft in de finale. Anders zou het kunnen dat hij met een Tabula Rasa kan beginnen aan een andere job en dat is voor hem geen Dagelijkse Kost.

Wat als hij Met Vier in Bed duikt op de Elfenheuvel? Dan zullen ze wel last hebben van Loslopend Wild. Daar heeft Peter zeker aan gedacht! Hij schakelde Nachtwacht in want de Flikken waren al druk bezig met een zaak van Eigen Kweek in de tent van Bumba.

Herken je deze tv-programma's? Dat komt zeker van pas in deze activiteit!

## Koken met sterren

23 maart | 14u. - 17u.

Weg met Sandra Bekkari. Piet Huysentruyt? Wie is dat? Jeroen Meus, maak plaats voor ons!



## JRK-Weekend

5 - 7 april

Inschrijven via mail

Aalter | Kattenberg

Poesje miauw, kom eens gauw, ik heb lekkere melk voor jou. En voor mij, rijstebrij, oh wat heerlijk smullen wij. We gaan niet alleen smullen, maar ons ook te pletter amuseren! Van vrijdag 5 april tot en met zondag 7 april gaan we naar jaarlijkse gewoonte weer op weekend. Hoera! We zullen drie dagen lang vertoeven in de Kattenberg in Aalter. Meer info volgt in een latere mail, maar hou nu alvast die dagen vrij want het weekend kan je niet missen! Miauw

Inschrijven kan via een mailtje naar [jeugd@brugge.rodekruis.be](mailto:jeugd@brugge.rodekruis.be)

## Post-weekend

20 april | 14u. - 17u.

Heb jij heimwee naar het Jrk-Weekend? Kan jij maar niet genoeg krijgen van de toffe spelletjes? Mis jij alles en iedereen van op weekend?! Dan moet je zeker naar deze activiteit komen! Want wij zullen je nog eens onderdompelen in de weekendsfeer.

## Stickerverkoop

27 april | 14u. - 21u.

Met de Spetters dragen we graag ons steentje bij aan de 14-daagse stickerverkoop. We spreken af om 14u. aan het lokaal. Kom indien mogelijk met de fiets. Omstreeks 18u. keren we terug om samen een hapje te eten. We sluiten de avond af met gezelschapsspelletjes.

## Fiësta

11 mei

Inschrijven via mail

Plopsaland

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is Maya de Bij die je aan de hemel ziet. Of was het nu Mega Mindy? Ach, wat maakt het uit. Mega Mindy, Bumba, Plop, Piet piraat,... Noem maar op! We ontmoeten ze toch allemaal op de Fiësta!

Always fiësta, never siësta! We trekken er op 11 mei samen op uit voor een dag vol plezier! We gaan namelijk samen naar Plopsaland!

Praktische informatie volgt na jouw inschrijving. Inschrijven kan makkelijk via een mailtje naar

[jeugd@brugge.rodekruis.be](mailto:jeugd@brugge.rodekruis.be).

Deelnameprijs bedraagt €10,50. Schrijf je uiterlijk in op 29 april 2019. Tot dan!

## Chill-night

15 juni | 19u. - 22u.

Genoeg van de Franse vocabulaire? Fed up with grammatics? Ben je uitgeteld (letterlijk)? Kom dan lekker chillen bij ons van 19u. - 22u. Zorg dat je al gegeten hebt. Wij kijken dan voor een lekkere snack en een onvergetelijk chille avond.



# 24u-spel: Spetters

29 juni - 30 juni | 8u. - 8u.

Inschrijven via mail

Stationsplein

Ben jij een Spetter met pit?  
Ben jij onverwoestbaar zoals een Nokia-GSM?  
Heb jij zoveel energie als een kernreactor?

Als het antwoord op deze vragen 'ja' is, moet je zeker naar deze legendarische activiteit komen. Deze activiteit is namelijk niet 3 uur lang, maar wel 24 uur lang! Een volledige dag lang op avontuur, je amuseren met vrienden en niet te vergeten: 24 uur lang kattenkwaad uitsteken waar je ouders niets van zullen merken!

Wat er precies op het programma staat, is nog een goed bewaard geheim van jullie leiding. Dat het fenomenaal zal zijn, kunnen we al met zekerheid verklappen. Vrienden meebrengen mag, want dit zullen 24 uren worden waar je nog jaren over zult praten.

Inschrijving voor deze fameuze activiteit is vereist zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden op de 24 spannende uren die jullie te wachten staan. Een mailtje naar [jeugd@brugge.rodekruis.be](mailto:jeugd@brugge.rodekruis.be) volstaat!

29 juni spreken we samen met de andere groepen die op uitstap gaan af om 8u. aan het stationsplein. 24 uur later is de activiteit gedaan en kunnen de afgepeigerde Spetters opgehaald worden aan ons lokaal. (tenzij ze nog de fut hebben om zelf nog naar huis te fietsen natuurlijk)

Meedoen: lunchpakket, fiets!, GSM (als je dat hebt) en al je moed want je zult het nodig hebben! Meedoen aan het 24u-spel kost je €3.

PS: Laat de leiding tijdig weten of je allergisch bent voor één van de volgende zaken: eieren, mayonaise, zeevruchten, lactose, krokodillen, beren, weerwolven, asbest, organische peroxides, uranium, propofol, ketamine of morfine.



## Uitstap: Spatjes en Spuitjes

29 juni | 8u. - ...

Stationsplein

Info volgt

# GEHEIM

Spatjes en Spuitjes, this one is for you! Jullie worden zaterdag om 8 uur verwacht in het station in Brugge. We gaan die dag op geheime uitstap. We zullen nog niet verklappen waar we naartoe gaan want ja... het is geheim.

Dit jaar is er geen sleep-in dus deze activiteit is zonder blijven slapen. Meer info over plaats, kostprijs en uren volgt later nog!

## JRK-Kamp 2019!

13 augustus - 19 augustus

Bocholt

Het is een echte traditie: tijdens de zomer gaat Jeugd Rode Kruis op kamp! Hou je van stappen, zwemmen en een beetje 'onnozel' doen? Ben je vooral een speelvogel van 's morgens vroeg tot 's avonds laat? Dan is ons zomerkamp écht iets voor jou!

Ook dit jaar trekt Jeugd Rode Kruis-Brugge terug op kamp. We gaan naar Bocholt, waar we een week lang samen spelen en avonturen trotseren. Dat moet je zeker mee beleven! Op het programma: spelen, spelen en nog eens spelen. En ook wel: toneeltjes, briefjes, slaapzakspelletjes, zwemmen, smullen (maar liefst 5 keer per dag) en heel veel vrienden! Alle kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar zijn hartelijk welkom! Inschrijven kan via een mailtje naar [jeugd@brugge.rodekruis.be](mailto:jeugd@brugge.rodekruis.be)



# Nieuwjaarswensen



Sielke: Dat de beste momenten van vorig jaar, de slechtste zullen worden van volgend jaar.



Magalie: Ik wens jullie allemaal veel snoepjes, koekjes en goede punten toe.



Jana: Ik wens iedereen fijne feestdagen en dat we een lijst maken met goede voornemens waar we ons niet aan zullen houden.



Britt: Ik wens voor iedereen een draak als huisdier.



Mathijs: Een zeventiendaagse rondreis in Namibië waar ze op safari gaan en oog in oog komen te staan met een volwassen leeuw en het kunnen overleven. Om het verhaal uiteindelijk aan de leiding te kunnen navertellen!



Lars: Ik wens dat jij mee zal gaan op JRK-weekend en kamp!



Ward: Ik wens iedereen een jaar vol warme pannenkoeken met choco!

# Horoscoop

## Ram | 21 maart - 19 april



Eén van je grootste dromen zal uitkomen dit jaar. Hoe fantastisch is dat! Weet je wat nog fantastischer is? Er is een schorpioen die een oogje op jou heeft! Wie weet, wordt 2019 wel een heel romantisch jaar voor jou!

## Stier | 20 april - 20 mei



2019 wordt voor jou het jaar van de lach! Je zal nog geen enkel jaar zoveel krom gelegen hebben van het lachen als dit jaar. Er zit zoveel humor in je leven, dat je bijna een eigen comedyshow kan beginnen. Succes in 2019, stier!

## Tweelingen | 21 mei - 20 juni



Tweeling, tweeling, tweeling,... Jij weet niet waar je aan begint. Dit jaar staat voor jou volledig in teken van 'avontuur'. Dit jaar wordt geweldig. Wat zeg ik? Fantastisch! Zou het zo fantastisch worden omdat je meegaat op kamp? Dat kan je sterrenbeeld ons jammergenoeg niet vertellen.

## Kreeft | 21 juni - 22 juli



Als we je sterrenbeeld mogen geloven, staat de overwinning aan jouw kant. Wedstrijden zul je in 2019 winnen als de beste. Spelletjes en competities zijn volledig je ding dit jaar. Je gaat er volledig voor en je smijt jezelf als geen ander. Doe zo voort maar let op voor de Maagd, want die zit je steeds nauw op de hielen.

## Leeuw | 23 juli - 22 augustus



Dit jaar zal je een geheim talent ontdekken waarvan je totaal niet verwachtte dat je het had. Gebruik dat talent om jezelf trots te maken. Je kan het! Wist je trouwens dat er een steenbok een oogje op je heeft?

## Maagd | 23 augustus - 22 september



Iedereen om jou heen gaat in 2019 inzien hoe geniaal jij bent. Blijf ook vooral geloven in jezelf. Dit jaar heb je een versterkte competitiegeest. Dat wil zeggen dat je jezelf volledig smijt in elk spel en daardoor grote kans maakt om te winnen!

## Weegschaal | 23 september - 22 oktober



2019 wordt een creatief jaar voor jou. Je bent dit jaar ultra-vindingrijk en vindt voor zowat elk probleem de juiste oplossing. Probeer niet teveel te twifelen. Jij weet hoe het moet!

## Schorpioen | 23 oktober - 21 november



Jij bent zo chill! 2019 wordt het jaar van de ontspanning voor jou? Je kan relaxen als de beste, en dat is soms heel belangrijk. Iemand met het sterrenbeeld Vissen heeft een oogje op jou.

## Boogschutter | 22 november - 21 december



Beste boogschutter  
Samenwerken is heel belangrijk, en dat kan jij dit jaar extra goed! In 2019 ben jij een echt groeps persoon die met iedereen kan samenwerken. Doe zo verder!

## Steenbok | 22 december - 19 januari



Pas op dat je hoofd niet ontploft! Dit jaar ben je zo nieuwsgierig dat je brein het bijna niet meer aan kan. Dingen bijleren kan je als de beste. Je komt dit jaar bijzonder goed overeen met een kreeft. Blijf nieuwsgierig, steenbok!

## Waterman | 20 januari - 18 februari



2019 zal veel verrassingen voor jou hebben! Dit jaar heb jij extra veel energie. Je hebt ook veel goede ideeën! Vertel al je ideeën aan je vrienden. Ze zullen het fantastisch vinden.

## Vissen | 19 februari - 20 maart



Vissen, wat een leuk sterrenbeeld! Vissen zijn flexibel en doen bijna nooit moeilijk. 2019 heeft je veel te bieden. Je zult in 2019 één jaar ouder worden. Bovendien ga je dit jaar veel nieuwe mensen leren kennen. Misschien op weekend? Misschien op kamp? Het kan!

## Verhaaltjestijd

Enkele weken geleden was leidster Magalie aan het spelen met de bal in de tuin van het JRK-lokaal. Magalie zat graag bij het vijvertje in de tuin. Dan speelde ze met haar gouden bal. Ze gooide de bal zó hoog op dat de zonnestralen de gouden bal lieten schitteren en glanzen. Maar op een dag glipte de bal uit haar handen en stuiterde 'plons!' de vijver in. Magalie kon er niet bij. Ze barstte in snikken uit.

"KWAAAAAK", hoorde ze opeens. Ze zag een lelijke dikke kikker.

"Als ik die bal voor je haal, wat is dan mijn beloning?"

"Oh alles!" zuchtte Magalie, "Je krijgt mijn GSM, mijn geld, mijn oorbellen,..."

"Ik wil dat je me een beetje lief vindt. Dat ik van je bordje mag eten, uit je beker mag drinken en dat ik op je schoot een dutje mag doen."

"Dat belooft ik", zei Magalie. "Ga je nu de bal halen?"

Maar intussen dacht ze: wie denk je wel dat je bent, lelijke kikker!

PLONS! De kikker sprong al in de vijver. Even later kwam hij terug met de bal. Magalie slaakte een gillette van blijdschap en rende vlug naar binnen.

"Hé! En ik dan? Niet zo snel! Ik kan je niet bijhouden!", riep de kikker.

Maar Magalie holde gewoon door. Die avond zat Magalie met Lars en Britt aan tafel lekkere spaghetti te eten. Hé! Er kwam iets de trap op: klets klats... klets klats... en: drup, drup, drup. 'Iets' klopte op de deur. "Wat is dat?", vroeg Britt.

"Oh, het is de kikker maar", zei Magalie.

JRKameel | 12

"Kikker?", vroeg Lars. Magalie vertelde het hele verhaal.

"En nou wil hij van mijn bordje eten! Brrr! Ik moet er niet aan denken!"

"Wat je belooft, moet je ook doen", sprak Lars! "Laat de kikker binnenkomen!"

Griezelend zag Magalie dat de kikker gezellig van haar spaghetti mee ging eten. Ze kon geen hap meer door haar keel krijgen!

"En nu wil ik een dutje doen op je schoot!", zei de kikker.

"Nee!", gilte Magalie. "Hou je aan je belofte!", sprak Britt dreigend. Zuchtend pakte Magalie de kikker en zette hem op haar schoot. De kikker lag nog niet op haar schoot en "pff!", de kikker liet een scheetje.

"Ga weg, engerd!"

"Ik zeg het tegen Lars hoor!", zei de kikker.

Toen werd Magalie razend. Ze pakte de kikker op en gooide hem zo ver mogelijk weg... Er gebeurde iets wonderbaarlijks. Ineens zat er geen groene kikker, maar wel Mathijs op haar schoot.

"Kun je nu wél een beetje lief voor me zijn?", vroeg hij vriendelijk. Hij vertelde haar, dat hij door een lelijke heks in een kikker was veranderd, en dat alleen Magalie de betovering kon verbreken. En dat had ze gedaan, gelukkig. Magalie keek Mathijs in zijn mooie blauwgrijze ogen... en was in één klap dolverliefd. Sindsdien zijn Magalie en Mathijs onafscheidelijk van elkaar. Het mooiste koppel in JRK!



# Maak je eigen JRK-bril

Knip en plak deze vormen en knutsel zo je eigen JRK-bril!



# 25 Weetjes

1. Iedereen in Jeugd Rode Kruis-Brugge heeft een talent!

2. Melk van een nijlpaard is roze.

3. Ward kan met zijn tong tot aan zijn neus.

4. Lars luisterde de kookploeg af omdat hij wou weten wat het dessert ging zijn. Hij hoorde een vreemd geluid maar uiteindelijk bleek het gewoon de wasmachine te zijn.

5. Je kan via een mailtje inschrijven voor het weekend!

6. Elk kind kan 10 euro gratis AXI-bonnen krijgen. Dit zijn waardebonnen waarmee je jeugdwerk in Brugge kan betalen. Zo kun je bij ons een sjaaltje, je deelname aan het kamp, schaatsactiviteit of eender wat betalen! Haal de AXI-bonnen op vertoon van het ziekenfondsklevertje op naam van je kind af in het Huis van de Bruggeling. Je zou gek moeten zijn om het niet te doen!

7. Slakken kunnen 3 jaar slapen.

8. Er zijn meer kippen dan mensen in de wereld.

9. We hebben nog enkele verloren voorwerpen liggen in het lokaal.

10. Magalie drinkt voor elke JRK-activiteit chocomelk.

11. Het is onmogelijk om te neuriën als je je adem inhoudt.

12. Jana is verzot op Harry Potter.

13. Alle leiders ruimen al dansend op na de activiteit.

14. De Eiffeltoren heeft 1665 treden.

15. Sielke kan heel snel spaghetti eten.

16. We gaan dit jaar opnieuw met JRK-Menen op kamp!

17. Britt leest heel graag boeken.

18. Dolfijnen slapen met hun ogen open.

19. Mathijs zijn talent is hardlopen.

20. De tong van een giraf is zo lang dat hij zijn eigen oren kan schoonmaken.

21. We hebben nieuwe tafels in het lokaal.

22. We proberen activiteiten zoveel mogelijk gratis te houden om iedereen een kans te geven. Een vrije bijdrage voor het vieruurtje kan aan de spaarpot op de inschrijvingstafel gegeven worden.

23. Meisjes knipperen twee keer zo vaak met hun ogen dan jongens.

24. Alle leiders zijn zelf ooit nog een kind geweest in het JRK.

25. Jeugd Rode Kruis-Brugge zit ook op Facebook. Geef ons een duimpje om op de hoogte te blijven van onze Facebookberichten: [www.facebook.com/JRKBrugge](http://www.facebook.com/JRKBrugge)

Heb jij de JRKameel goed gelezen? Dan je zeker dit kruiswoordraadsel oplossen. Probeer maar!



### Horizontaal

3. De gemeente waar wij op weekend naartoe gaan
4. De achternaam van het personage uit het kamptoneel
7. Het gerecht dat we op de kerstactiviteit hebben gegeten
9. Wie is er in een kikker veranderd?
10. De naam van het pretpark waar JRK dit jaar naartoe gaat
11. Met wie heeft Sneeuwwitje ruzie?
13. De activiteit van 16 februari
14. Een Spetter mag naar het 24u-spel komen als hij evenveel energie heeft als een
16. Dit sterrenbeeld is dit jaar heel nieuwsgierig
17. De naam van de middelste groep
18. Wie heeft op kamp de kookploeg afgeluisterd om het dessert te weten te komen?

### Verticaal

1. De eerste JRK activiteit van 2018 was een ...
2. JRK-activiteiten zijn bijna altijd op een ...
5. In welke vakantie is het JRK-weekend?
6. Met welke bonnen kan je betalen in JRK?
8. Dit wenst één van de leiders je toe in 2019
12. Wat is de naam van de leidster die er dit jaar is bijgekomen?
15. In welke maand is het kamp?
19. Wie kan er heel snel spaghetti eten?
20. Wat is de juiste afkorting voor 'Eerste hulp bij ongevallen'?
21. Wie drinkt er heel graag chocomelk?
22. Wie kan er met zijn tong tot aan zijn neus?

## Ben jij een echte JRK'er?

Tot binnenkort! We kijken er enorm naar uit om al deze zaterdagen met jou te spelen. De activiteiten zijn doorgaans gratis. Een vrije bijdrage voor het vieruurtje kan altijd in de JRKoe aan de inschrijvingstafel. Krijg jij niet genoeg van ons? Dan zien we je zeker op ons weekend.

Nog steeds niet genoeg van JRK na een volledig weekend vol spel en plezier? Dan hebben we ook dit jaar een volledige week in de zomervakantie waar we op avontuur trekken. Zet de volgende data maar alvast in je agenda!

**Weekend: 5 - 7 april 2019**

**Kamp: 13 - 19 augustus 2019**

Jeugd Rode Kruis-Brugge

Kleine Monnikenwerve 10

8000 Brugge

Tel.: 0475 79 08 94

[jeugd@brugge.rodekruis.be](mailto:jeugd@brugge.rodekruis.be)

BE80 0016 2356 4677

