



# Rode Kruis Vlaanderen

Meneer De Burgemeester,  
Beste Vrijwilligers,

Alvorens we zo dadelijk het glas heffen op het nieuwe jaar richt ik mij nog graag even tot jullie. Sta me toe te starten met jullie een gelukkig maar bovenal gezond nieuw jaar toe te wensen. Samen met jullie hoop ik ook in 2025 te mogen werken aan de toekomst van onze afdeling.

De afgelopen 2 jaar hebben we een goede basis gelegd om onze nieuwe afdeling te laten groeien. Dat deze groei niet in snel tempo gebeurt maakt sommige soms wat zenuwachtig. Toch kunnen we stellen dat er nieuwe gemotiveerde vrijwilligers de kar mee willen trekken. Dit is duidelijk zichtbaar in de samenstelling van het nieuwe afdelingscomité waarin nieuwe, jonge gezichten hun intrek nemen. De groei gaat gestaag maar we nemen de tijd om nieuwe vrijwilligers en bestuursleden te ondersteunen zodat we op lange termijn op hen kunnen blijven rekenen.

Maar ook jullie, de meer ervaren vrijwilligers blijven trouw op post en zorgen ervoor dat het jeugdig enthousiasme de nodige ervaring kan opdoen.

Ik wil jullie dan ook uit de grond van mijn hart danken voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Zonder jullie onbaatzuchtige inzet zou onze afdeling niet bestaan. Want wanneer vele na hun werk thuiskomen en zich in de zetel ploffen zijn jullie degene die nog snel een klusje komen opknappen, miltjes beginnen te beantwoorden of het veld ingaan om een hulpactie, huiswerkbegeleiding, een bloedcollecte of eerste hulplessen tot een goed einde te brengen.

Dankzij jullie inzet breide onze activiteiten ook verder uit met een extra Zorgbib. Een belangrijke stap. De afgelopen "Warmste Week" stond niet voor niets in het teken van eenzaamheid die ook ouderen in WZC treffen. Dankzij deze extra Zorgbib krijgen bewoners in het WZC op geregelde tijdstippen bezoek van onze vrijwilliger om een boek uit te lenen en een praatje te maken. Ik blijf dan ook herhalen de sociale hulpverlening binnen onze organisatie meer aandacht verdient. Net zoals we op gebied van Eerste hulpverlening toonaangevend zijn kunnen en moeten we dit ook voor de sociale hulpverlening zijn. Maar ook de andere disciplines hebben schitterend werk geleverd. De bloedcollectes blijven een succes, er werd boeiende lessen georganiseerd en onze hulpdienstvrijwilligers gaven meermaals hun weekend op om grote en kleine kwetsuren te behandelen op tal van evenementen.

Met een werkingsgebied van aan de Ekerse Putten naar Merksem Dok tot de Elshout hier in Schoten ligt er heel wat werk op de plank. Maar net zoals vorig jaar zullen we er alles aan doen om in de 3 gemeenten een vaste waarde voor de bevolking en gemeentebesturen te blijven. We streven naar een goede verankering in de samenleving waar onze afdeling meer is dan de gekende activiteiten. Vorig jaar werden hiervoor de eerste kleine stappen gezet door voor het eerst deel te nemen aan de plechtigheden nav de bevrijding van Merksem en Ekeren en waren we ook aanwezig op de 21 juli en 11 november viering in Schoten. Een traditie die ik graag zou verderzetten.

Tot slot kom ik terug op de hoop die ik vorig jaar uitsprak. Ik hoopte toen dat de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne spoedig zouden beëindigd worden. Jammer genoeg stel ik samen met jullie vast dat het nog een zeer lange weg is naar rust in beide gebieden. De inzet van het IRK blijft hier dan ook cruciaal, letterlijk van levensbelang.



In het Midden-Oosten bereid het werkingsgebied zelfs nog verder uit naar ondermeer Libanon. Begin oktober stuurde RKV 100.000 mondmaskers, 40.000 handschoenen, 300 lijkzakken en speciale koelkasten voor bloedopslag naar Libanon om de lokale collega's te ondersteunen. Het afgelopen jaar werden er meer 570.000 mensen geholpen in 27 medische centra van De Palestijnse Rode Halve Maan. Jammer genoeg zijn er door de vijandelijkheden nog slechts 19 operationeel.

Stel je voor dat je hier op een preventieve hulpactie je werk moet staken omdat de bommen rond je oren vliegen. Net wanneer hulp het hardst nodig is kunnen neutrale hulpverleners hun hulp niet bieden, hun werk niet verderzetten. Onze hulpverleners zouden ook nooit het doelwit van geweld mogen zijn!

Maar ook dichterbij werd hulp gebonden. Tijdens het noodweer dat Spanje in november teisterde schoot RKV het Spaanse Rode Kruis financieel te hulp. Er werd meer dan 240.000 euro geschonken waarvan ook onze eigen afdeling de 500 euro voor internationale samenwerking integraal doorstorten.

Meneer de Burgemeester,  
Beste vrijwilligers,

Met dit alles in het achterhoofd sluit ik graag af met een gedicht van de overleden dichter Stijn De Paepe.

Wens,

Dat je mag vinden wat je zoekt.  
Dat je blijft zoeken als je vindt.  
Dat je de dingen blijft bekijken met de wijsheid van een kind.

Dat elke dag één ogenblik je overrompelt, pak of raakt.  
Dat het een jaar wordt dat de grootste afstand overbrugbaar maakt.

